

DAPHNE'S

een magazine vol inspiratie en sfeer

GRATIS
dagboekje

DIARY



Logeren
bij
B&B De
Knechtenkamer



B&B De knechtenkamer

Rob en ik wilden er op uit. En niet zomaar een wandelingetje in het bos, nee, we besloten er een midweek tussenuit te gaan om tijd te hebben voor elkaar. B&B De knechtenkamer van woonboerderij Laag Vliervoet in midden-Nederland werd voor een midweek ons heerlijke knusse plekje.

Bij deze wasplek spoelden Rob en ik onze vers geplukte appels.

B&B
DE
KNECHTENKAMER

Welkom
bij De
knechten-
kamer



De liefde voor het boerenleven zit diep bij eigenaren Jos Dekkers en Paulien Degen. Jos groeide op in deze woonboerderij van zijn grootouders.



Deze dame zorgde voor ons ontbijtje in de ochtend. Mag ze mee naar huis?



Eenmaal in de boerderij kijk je je ogen uit. De meubels en accessoires passen perfect bij elkaar en de omgeving. Het ademt brocante. Alsof het nooit anders is geweest. Toch was dit ooit wel het geval. Van fruitbedrijf naar pluimveehouderij naar Bed & Breakfast, elke generatie bedacht een eigen bestemming voor de woonboerderij Laag Vliervoet.

Van varkenskot naar B&B

Lopend op het kronkelpad met boerderij Laag Vliervoet in het zicht werden we gedag geloeid door de koeien op het land. Ik voelde me meteen welkom. Heerlijk die plattelandslucht, het rivierlandschap en het vooruitzicht van een paar vrije dagen in een authentiek uitzienend verblijf.





Wat is dit een knus
nestje. Rob en ik
hebben heerlijk
geslapen in de
bedstee.

Ik kan me nog herinneren dat ik elke
vakantie in mijn grootouders' bedstee de
mooiste dromen had. Toen ik in het houten

slaaphuisje krom, voelde ik me weer
even dat kleine meisje van toen. Wat
fijn om te kunnen tijdreizen!

De knechtenkamer

Oorspronkelijk heeft de woonboerderij nooit een knechtenkamer gehad. Inwonende knechten waren niet altijd te veroorloven. Dus sliep de knecht in een armoedig hokje in het hooi. Armoedig is de knechtenkamer nu ècht niet te noemen. Waar vroeger zes koeien stonden, is nu een ruim gastenverblijf met een robuust oud balkenplafond, een oude eettafel met verse bloemen uit eigen tuin en een roestbruine bedstee.



"Een feest om hier te zijn"

We werden in de watten gelegd met een tot in de puntjes verzorgd ontbijt.



Zelfs het toiletmeubel valt niet uit de toon bij de sfeervolle kamer. Ouderwets zitten op een 'kakdoos' of 'secreet' met het gemak van een moderne toiletinbouw. Gelukkig maar, want wie zou anders de emmer moeten legen?





Dit is het romantische spijlenbed in gastenverblijf De hofstee. Een heerlijk lichte kamer met uitzicht op het groen.



Na een wandeltocht dronken wij thee en aten we een wortelcake van de plaatselijke bakker.

De hofstee

Het gastenhuisje De hofstee - voorheen fruitopslag - is een kamer in een landelijke stijl. Rob en ik hebben hier niet geslapen, maar van Paulien mochten we even een kijkje nemen. Van een meisjesachtige bloemensprei tot een koperen kapstokhaak met daaraan een wit linnen schort en een oud melkkrukje als nachttafeltje; ook hier is de brocante uitstraling tot in detail doorgevoerd.

De tuinkamer

Wat een luxe om buiten te zitten, maar het genot te hebben van binnen. Jos en Paulien hebben erg hun best gedaan om van de tuinkamer een plek te maken waar je graag wilt zitten.





Buiten tafelen

Met een waterig zonnetje en een temperatuur van zes graden was het helaas voor ons nog net eventjes te koud om buiten ons ontbijtje op te peuzelen. Maar daar hebben wij iets op bedacht. We gaan in de zomer gewoon weer! Wat lijkt het me heerlijk om in de tuin te genieten van een glas versgeperste jus en het geluid van de stilte. Ik verheug me daar nu al op.



Even mijn flesje water bijvullen voor onze wandeltocht.



Achter in de tuin zagen wij een waterput. Rob wilde er een muntje in gooien en vroeg mij een wens te doen. Maar wat heb ik nog te wensen?

